



Lieve familie, vrienden, donateurs en geïnteresseerden

Vanuit Bolivia schrijf ik deze nieuwsbrief. Er is veel gebeurd en we zijn bijna zover als waar we willen zijn: De opening van het huis in Uypaca!
Als jullie het leuk vinden om mijn blog te lezen kan dat op: elskeinbolivia.waarbenjij.nu
Liefs, Elske



Pauze van Malsen Foundation

Onze partner in dit project, Van Malsen Foundation, heeft een pauze ingelast om zich te bezinnen op toekomstige projecten. De oprichtster van de stichting, Christel van Malsen, blijft op de achtergrond via Esperanza Bolivia wel betrokken bij het project.

Dat wilt voor ons zeggen dat wij op dit moment het project alleen coördineren en financieren.

Voortgang bouw Casa Esperanza

24 januari ben ik naar Bolivia gevlogen om in 3 maanden tijd te helpen met de opstart van het project. Het huis zou bij mijn aankomst klaar zijn. Het huis was helaas nog niet helemaal klaar maar al wel een heel eind! Gladys heeft afgelopen maanden de bouw gecoördineerd en dat heeft ze harstikke goed gedaan.

Er staat een groot wit huis, met deuren en ramen. Inmiddels ligt er overal een vloer in en zijn de muren geverfd! Ook zijn de keuken en badkamer af. Het is geweldig om te zien hoe er nu echt een huis staat! De komende weken wordt de water- en electriciteit aansluiting in orde gemaakt. Alle meubels en benodigdheden worden gekocht. Een tuintje wordt aangelegd en dan is het huis klaar om de kinderen te ontvangen!





Meubels kopen

Momenteel zijn we bezig met het kopen van de inboedel. Vorige week zondag was de eerste meubelinkoopdag!

Ja dan denk je misschien, je gaat naar de Ikea, kiest wat uit in de catalogus, maar niets is minder waar...

In Bolivia heb je geen Ikea's of soortgelijke winkels. In Bolivia heb je markten. Vrijwel alles koop je op de markt. Zo is er ook twee keer in de week meubelmarkt. Straten vol meubels, bankstellen op straat etc. Het is dus echt goed zoeken naar wat het mooiste en het goedkoopste is. Daarna kun je ook niet even makkelijk de meubels in een auto laden. Want nee, auto's kunnen niet rijden op een markt. Dat betekent dus dat alle meubels, uit al die volle verschillende straten gesjouwd moeten worden naar een straat waar een vrachtauto wel kan staan. Nu hebben ze daar een oplossing voor: een karretje waar je zoveel mogelijk opstouwd en die wordt voortgeduwd door iemand die daarvoor betaald krijgt en vast veel spierpijn moet hebben. Spierpijn had ik na deze dag ook! Wat een gesjouw. We zijn er de hele dag mee bezig geweest en uiteindelijk pasten de:

- 6 tafels,
- 36 stoelen,
- 2 bankstellen sets (8 items),
- 3 grote boekenkasten,
- 4 ladenkasten,
- 10 stapelbedden,
- 2 1-persoonsbedden,
- 22 matrassen,
- 1 bureau
- 3 kapstokken wonderbaarlijk in die ene vrachtauto!



Binnenkort gaan we meer benodigdheden voor het huis kopen.

Wij zijn nog op zoek naar verdere sponsors. Mocht je geïnteresseerd zijn om een bestekset of een gasfornuis of iets daar tussenin te sponsoren, laat het ons weten en we sturen je onze benodigdheden lijst toe!

Start van het project

Er komen voorlopig 17 kinderen wonen in Casa Esperanza. Het zijn 4 meisjes en 13 jongens! De kinderen zijn tussen de 4 en de 14 jaar oud. De kinderen zullen van maandag tot vrijdag in het huis verblijven. In de weekenden gaan zij naar ouders/verzorgers/ grootouders.

Het zijn kinderen uit gezinnen die ver weg wonen en daardoor nu dagelijks uren moeten lopen om naar school te kunnen, blij slecht weer kunnen zij niet naar school.

Ook zijn het kinderen uit erg arme gezinnen waarvan vaak door de week geen ouder/verzorger thuis is en het kind op zich zelf is aangewezen. Er zijn een aantal weeskinderen die nu bij anderen in huis wonen in ruil voor het doen van klusjes.

De kinderen hebben erg veel zin om in het huis te gaan wonen. We zijn druk bezig dit zo snel mogelijk te realiseren. Het huis wordt afgemaakt, er worden afspraken met de gemeente gemaakt en alles wordt op papier gezet.

Zo komt er ook een weekprogramma voor de kinderen met bijvoorbeeld elke maandagavond film avond en elke woensdagmiddag Engelse les! Wij betalen de begeleiders (mamita en papita) en zorgen voor de benodigde materialen en voedsel. De gemeente draagt bij door te helpen met koken en schoonmaken.

28 maart zullen de kinderen in het huis komen wonen! Voor die tijd gaan we er voor zorgen dat het project zo goed mogelijk van start zal gaan!

Vrijdag 1 april houden we een openingsfeest, voor de kinderen, de school en de gemeente! Hou onze website in de gaten voor de laatste nieuwtjes!





Het personeel

Graag stellen we u hierbij voor aan de mensen die voor en in Casa Esperanza gaan werken!

Gladys

Allereerst natuurlijk Gladys! Gladys werkte eerst voor de van Malsen Foundation. Ze heeft voor onze beide stichtingen de bouw van het huis gecoördineerd en heeft dit super goed gedaan. De bouwvakkers waren soms de makkelijkste niet, maar Gladys wist altijd haar mannetje te staan en sprak ze goed aan! Vanaf januari 2011 heeft Stichting Esperanza Bolivia Gladys overgenomen wegens de time-out van van Malsen Foundation. Ook nu helpt Gladys met alles wat maar kan. Gladys en ik doen alles samen. Gladys zal bij het project betrokken blijven. Eén dag in de week komt ze voor ondersteuning en ze helpt met de coördinatie van het project. Ook zal Gladys bij ziekte invallen voor de zorg van de kinderen. Gladys woont in El Alto met haar man en drie dochtertjes. Haar man Gustavo helpt ook regelmatig, bijvoorbeeld met het kopen van de meubels.



Marleen en Alejandro

Met veel plezier stellen wij jullie voor aan Marleen en Alejandro! Zij zullen vanaf 28 maart, van maandag tot vrijdag in Casa Esperanza gaan werken en voor de 17 kinderen zorgen!

Marleen wordt coördinerend begeleider/mamita en Alejandro begeleider/papita.

Hierbij stellen Marleen en Alejandro zich aan jullie voor:

Hallo, wij zijn Alejandro en Marleen en vanaf maart 2011 gaan wij aan het werk als mamita en papito in het huis van de stichting Esperanza in Uypaca, La Paz, Bolivia. Wij hebben elkaar ontmoet in 2008 in het weeshuis van Nuestros Pequeños Hermanos in Santa Cruz, Bolivia. We werkten daar allebei als pedagogisch medewerker, zijn verliefd geworden en afgelopen september zijn we in Nederland getrouwd. We hebben besloten ons leven samen in Bolivia te gaan opbouwen en in La Paz te gaan wonen en werken.

Alejandro

"Een aantal jaren geleden studeerde ik psycho pedagogiek en werkte ik als docent biologie. In mijn klas zaten ook kinderen uit een weeshuis en ik wilde graag meer voor ze kunnen betekenen dan een paar uur per dag hun docent zijn. Daarom ben ik als pedagogisch medewerker voor de kinderen gaan zorgen en kon ik een grotere bijdrage leveren aan hun ontwikkeling, zowel cognitief als sociaal-emotioneel.

Toen Marleen in 2009 mijn collega werd was ik op slag verliefd. Na een paar maanden waren we een stel en hebben we zowel met de kinderen als met elkaar een onvergetelijke tijd gehad.

Marleen is in maart 2010 teruggegaan naar Nederland en begin augustus ben ik drie maanden met een toeristenvisum naar Nederland gegaan en toen is mijn grootste wens werkelijkheid geworden: We zijn getrouwd. We hebben weloverwogen besloten in Bolivia te gaan leven en dat we nu voor Esperanza kunnen gaan werken is wederom een droom die werkelijkheid wordt.

Het werken met kinderen geeft mij enorm veel voldoening, allereerst omdat ik vind dat ieder kind recht heeft op eten en drinken, onderdak, scholing, liefde en aandacht. Daarnaast doet het werken met kinderen een enorm beroep op mijn eigen creativiteit, zowel wat betreft pedagogische interventies als wat betreft het organiseren van activiteiten, het zo goed mogelijk ondersteunen bij hun huiswerk en ook wat betreft de organisatorische aspecten die bij dit werk komen kijken.

Tenslotte geeft het contact met kinderen mij gewoon heel veel plezier: want wat is er nou mooier dan de lach van een kind? Ik heb inmiddels kennis gemaakt met de mensen van Esperanza en het huis in de vallei gezien, het ziet er allemaal ontzettend mooi uit. Ik kijk er erg naar uit om te beginnen en om vanaf eind maart samen met Marleen als papito en mamita voor de kinderen in het huis van Esperanza te zorgen!"





Marleen

"Ik heb in Utrecht Domeingerichte Economie gestudeerd en daarna een aantal jaren als projectmanager en marketeer bij een grote verzekeringsmaatschappij gewerkt. Vervolgens ben ik een jaar naar Azië gegaan. Daar heb ik veel gereisd, me verdiept in mediteren, yoga en boeddhisme en Engelse les gegeven op een school in Nepal.

Als ik medereizigers tegenkwam die vertelden dat ze 'social worker' waren, werd ik altijd erg enthousiast en wilde ik dat zelf ook kunnen zeggen. Dus eenmaal terug in Nederland ben ik met Sociaal Pedagogische Hulpverlening begonnen en als pedagogisch medewerker op een internaat met jongens en meiden gaan werken. Dat heb ik ruim een jaar met heel veel plezier gedaan.

Toen ben ik naar Bolivia vertrokken om daar als pedagogisch medewerker in een weeshuis te gaan werken. Omdat ik de taal in het begin nog niet goed beheerste en vanwege de culturele verschillen heb ik best even tijd nodig gehad om mijn draai te vinden. Maar de kinderen gaven iedere dag weer heel veel voldoening en ook met Alejandro was het erg fijn.

Hoewel ik in eerste instantie alleen vriendschap wilde, omdat ik had besloten dat ik voor de kinderen naar Bolivia was gekomen en niet voor de liefde. Maar uiteindelijk heb ik die rationele overtuiging losgelaten en me overgegeven aan mijn gevoel, aan mijn hart en dus ook aan Alejandro!

Ik heb een geweldig jaar gehad samen met de kinderen, met mijn collega's en met Alejandro. Ik heb ontzettend veel geleerd: een vreemde taal, leven en werken in een andere cultuur, in het contact met kinderen, maar zeker ook om me open en positief op te stellen,

doorzettingsvermogen te tonen, initiatieven te nemen, te relativeren en naar mijn hart te luisteren. Ik ben ontzettend dankbaar voor alle liefde die ik dat jaar heb mogen geven en ontvangen!

In maart 2010 ben ik dus teruggegaan naar Nederland en in september is Alejandro gekomen en zijn we getrouwd.

Inmiddels is hij weer in Bolivia en ik werk weer als pedagogisch medewerker. Over een paar weken vlieg ik naar Bolivia om onze droom om samen in een kinderopvanghuis te werken te laten uitkomen.

De combinatie van mamita en coördinator spreekt mij erg aan en ik kijk er ontzettend naar uit om te beginnen, om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen en om ze gedurende de week een mooi, warm en veilig thuis te kunnen bieden!"





Acties

Klusjesactie Driestromenland

De kinderen van basisschool de Driestromenland uit Lelystad hebben ruim € 300,- bij elkaar geklust! Hardstikke bedankt. Van dit geld hebben we een hoop potten, pannen, borden, bekertjes, bestek, tafelkleden etc kunnen kopen. Dus dankzij de driestromenland zijn de planken in de keukens van Casa Esperanza goed gevuld!

Bedden en dekens!

Wouter Wagemakers en Annie Tiekstra uit Amersfoort hebben € 1000,- gedoneerd voor de bedden en de dekens van de kinderen! Van hun geld hebben wij 10 stapelbedden en 66 dekens kunnen kopen! Heel erg bedankt!

Overige bijdragen

We hebben verschillende bijdragen ontvangen van bedrijven en particulieren! Hartelijk dank! Ook zijn we blij met een aantal nieuwe donateurs! Gerda van de Glind heeft beeldmateriaal gemaakt van het huis en de kinderen. Bedankt!

Hoe kunt u helpen?

Het huis in Uypaca is bijna af en het project gaat bijna van start! Het is fijn en bijzonder om daar aan mee te helpen en met eigen ogen te zien wat de vorderingen zijn en de glinsterogen van de kinderen te zien die blij zijn dat ze bijna in het huis kunnen wonen! De bouw van het huis hebben we samen met Van Malsen Foundation gerealiseerd. Van Malsen Foundation, heeft een pauze ingelast om zich te bezinnen op toekomstige projecten.

Dat wilt voor ons zeggen dat wij de vaste maandelijkse kosten alleen moeten dragen. Op dit moment krijgen we die nog niet maandelijks binnen. We hebben genoeg geld om te starten en een tijd voor uit te kunnen, maar graag willen we die zekerheid dat we de maandelijkse lasten ook binnenkrijgen. Daarom hier onze oproep voor hulp!



Wordt donateur!

Wij zijn op zoek naar vaste donateurs zodat wij onze maandelijkse lasten van het kinderopvanghuis kunnen waarborgen. Ben je nog geen donateur en zou je dat willen worden?! Daar zouden wij heel blij mee zijn! Voor bijvoorbeeld € 5,- of € 10,- in de maand zou je de stichting en onze 17 kinderen heel erg helpen! Het voordeel van Stichting Esperanza Bolivia steunen is dat wij een kleine stichting zijn en al het geld ook rechtstreeks ten goede komt aan het project! (We zijn ook een ANBI dus je giften zijn aftrekbaar bij de belasting.)

zie: <http://esperanza-bolivia.nl/doel/doneren> of onderaan deze brief voor ons rekeningnummer.

Doordat er voor ons bankkosten verbonden zijn aan automatische incasso's, willen wij u vragen zelf naar de website van uw bank te gaan en de overschrijvingen te regelen.

Uiteraard zijn eenmalige bijdrages ook van harte welkom!





Zet een spaarpot bij jou op je werkplek of bij je thuis!

Nodig je collega's, vrienden of familie uit een bijdrage te doen en stort het geld een keer in de zoveel tijd op onze rekening. Op de achterste bladzijde van de nieuwsbrief zit een label die je op de spaarpot kunt plakken.

Scholen?

Mocht u een school kennen die geïnteresseerd is om een actie voor Esperanza Bolivia te doen, dan horen wij dat graag! Wij hebben materiaal voor het houden van een sponsorloop of een klusjesactie. Als u andere ideeën heeft, is dat natuurlijk ook mooi! Wij komen dan voorafgaand aan de actie een presentatie geven en we laten een Bolivia hoekje en een lesta achter met Boliviaans materiaal; muziek, kleding en lesideeën. Voor meer informatie mail ons: info@esperanza-bolivia.com

Heeft of kent u een bedrijf dat zou willen sponsoren

Wij zoeken bedrijven die structureel maandelijks of eenmalig een bedrag zouden willen sponsoren. Ken je een bedrijf die geïnteresseerd zou kunnen zijn? Laat het weten, dan sturen we onze financieringsaanvraag met meer informatie.

Ander idee?

Heb je een ander idee voor een actie of wil je je inzetten voor Stichting Esperanza Bolivia? Ideeën zijn altijd welkom!





Nawoord

Bedankt voor uw interesse! Alle donateurs erg bedankt voor jullie steun! Mede dankzij u word het kinderopvanghuis gebouwd en hebben deze kinderen hoop op de toekomst!

54. 22. 38. 632 t.n.v: **Stichting Esperanza Bolivia** te Zwolle.

Stichting Esperanza Bolivia is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapbelasting en dat wij ook geen belasting hoeven te betalen over uw giften of donaties!

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, ze zijn altijd welkom! U kunt mailen naar:
info@esperanza-bolivia.com

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:
www.esperanza-bolivia.com

Namens het bestuur van Stichting Esperanza Bolivia: Elske van de Glind.



Geef je kleingeld en steun
Geef de kinderen in Uypaca een kans!!
www.esperanza-bolivia.nl

